

קרית טבעון, שאנו מציינים השנה 75 שנים להיווסדה, היא מקום מיוחד ונפלא לחיות בו. זה לא רק עוד מקום מגורים, זהו בית חם ונעים שהוא גם מקור לגאווה. אנו חבים על כך חוב של כבוד, ראשית כל, לאבות המייסדים שהעזו לחלום על ישוב פורח שיקום על גבעות שיח-א-בריק וחרתיה – חלמו והגשימו.

אנו מבקש להעלות על נס היום, את כל בוגיה של הקריה: החל בדב פטישי שהגה את החזון להקמת ישוב-גנים על הגבעות הללו וארגן את קבוצת 100 המשפחות הראשונות שעלתה על הקרקע בשנת 1937 והקימה את השכונה הראשונה בקרית-עמל, עבור בכל ראשי המועצות ופרנסי הישובים: קרית-עמל, קרית-חרושת, טבעון ואלרואי, שחוברו להם אח"כ יחדיו, וכלה בעובדי המועצה, עובדי מערכות-החינוך, והמתנדבים הרבים - לדורותיהם, וכל מי שהגו רעיונות, תכננו תוכניות, הוציאו דברים מן הכוח אל הפועל והביאו את הקריה להיות מקום כל כך נפלא.

וותיקי הקריה ודאי מתקשים להאמין למראה עיניהם: טבעון הקטנה והפסטורלית מונה כבר כמעט 18,000 תושבים, יש בה מספר שיכונים, קניון, שלל בתי-קפה ומסעדות, בשעות העומס פקק-תנועה קטן, ואפילו רמזור ניצב לו בכיכר הבנים. אך יחד עם כל אלה, נשקפים מכל פינה גגות אדומים הטובלים בחורש הטבעי, שוררת בקריה אווירה קהילתית חמה, הישוב ממשיך להצמיח מתוכו נוער איכותי ומשובח, ולדאוג לרווחת אוכלוסייתו הבוגרת, "הרוח הטבעונית" המיוחדת עדיין נושבת במיטבה. ואין דבר המעיד יותר על שבחה של הקריה, מאשר העובדה כי בניה ובנותיה שואפים להישאר בה, או לחזור אליה, לאחר שרעו בשדות זרים, ולגדל בו את ילדיהם.

אודה על האמת, כשנכנסתי לתפקידי לפני ארבע שנים, לא הערכת די את גודל הזכות והעונג שנפלו בחלקי, לעמוד בראש המערכת המנווטת את התנהלותה של הקריה, פיתוחה והדאגה לרווחת תושביה. אני חייב לומר שהניווט הזה אינו פשוט כלל ועיקר:.

- הרצון לשמור על צביונה המיוחד של הקריה, אל מול הרצון לפתח שירותים מוניציפאליים, תשתיתיים ומסחריים ברמה גבוהה,
- הרצון לשמור על השטחים הירוקים, בד בבד עם הצורך בהצעת הקריה ובייצירת דיור בר-השגה לבניה,
- הרצון לשמר ולפתח מקורות הכנסה לקריה, תוך שמירה קפדנית על איכות הסביבה והחיים.

כל אלה, ועוד, מחייבים מאמץ רב, התנהלות בשום שכל, עמידה בלחצים לא קלים, ומהווים אתגר אמיתי. מה שהופך את העיסוק באתגר הזה למרתק ואף מהנה, הם תושבי הקריה שהם: דעתנים ודורשים - מחד, אך גם מבינים, מסייעים, אכפתיים ופטרויטים – מאידך.

אני רוצה לסיים בקריאת הידד לקרית טבעון והידד לתושביה!, מי ייתן ונזכה כולנו להמשיך ולחיות שנים טובות, שלוות וארוכות, כאן בישוב הנהדר שלנו.

תודה והמשך ערב מהנה.