

משפחות יקרות, אדוני הרב הראשי לקרית טבעון הרב עמרם בית אל, חברי מועצה, קהל נכבד!

ניצבים אנו בחלקה הצבאית הנקייה והמטופחת, זו המשתרעת כאן לנגד עינינו, שדה של אבן ומצבות הטומנות תחתיהן את שלל גווניו של העם הזה, ותיקים, עולים חדשים, יוצאי מזרח ומערב, נשים וגברים. **114** תושבי קרית טבעון (4 מהם תושבי אלרואי) נהרגו במערכות ישראל. מרביתם קבורים כאן בחלקה הצבאית. מותם חשף בפנינו את שמם, קורותיהם, סוד חייהם ונסיבות נפילתם.

יקירים שאינם עוד, חסרונם לעד יורגש וזיכרם לעולם לא ימחה, הוא יהיה חלק בלתי נפרד מחיי המשפחות השכולות. יום ועוד יום, בכל חודש בחודשו ולאורך כל השנה, הפצע לעולם לא יירפא, והכאב החד המפעם בחלל הריק שנותר בליבכם, משפחות יקרות, אין לו מועד או שעה ביום ואיש מלבדכם לא יוכל להעיד כמה הוא עמוק וכמה הוא מטלטל. ואנו כאן, מתייחדים עמכם יום אחד בשנה, ולרגע קצר מנסים להבין את משמעותו של האובדן, את עוצמתו של הסבל, את החיים בחסר, וכל פעם מחדש אנחנו מתקשים לתפוס.

כל אחד ואחת מהנופלים היה עולם ומלואו, לכל אחד מהם היה עולם של תקוות ושאיפות שלא יתקיימו. חוט חייהם נגדע במאבק המתמשך של מדינת ישראל על חירותה, על ביטחונה, על הגנת העם והגנת המולדת. מדינת ישראל, מיום הקמתה לא השלימה ולא תשלים עם איום על אזרחיה. לצד הכמיהה והתקווה לשלום, ניצב צה"ל מול איומים אלה, כחומה נצורה ואיתנה, כצבא חזק מאומן ושקול, צבא נחוש ומתקדם המוכן לכל משימה.

ואתן משפחות יקרות, אשר חייכם נשברו לשניים, ויש את "החיים לפני" ואת "החיים אחרי", יודעים כי חיים שלמים הצטמצמו לזיכרונות עצובים. התכנסתם בתוך עצמכם, עצרתם חלק נכבד מחלומותיכם ובתוך מהלומת השכול, אתם מנסים לשרוד. חלקכם תומך בילדים או אחים, חלקכם בהורים וסבים שבורים, מגייסים כוחות ומקדישים את שנותר לטובת הבית ובשאיפה לפעול בכול דרך אפשרית כדי שניתן יהיה, ולו במעט, לסגור את החלל העצום שהותירו יקיריכם.

לנו החיים, לנו יש את החובה לגשר על הפערים, להתייצב זה לצד זה ולעשות למען הכלל, לשרת את המדינה ולפעול למען חברה אשר עוצמתה מבוססת על ערכים של אחדות, אהבת המולדת, יושרה, ואהבת הזולת. רק כך נוכל, להגן, לחיות, לבנות ולהיבנות, לנצח בכל מערכה, ועל ידי כך לממש את צוואתם הבלתי כתובה של הנופלים.

משפחות יקרות, אני עומד כאן לפניכם, מחבק אתכם, מרכין את ראשי מולכם ויודע שדרכם של הנופלים, צוואת חיים היא לנו. יהי זכרם ברוך.